

## **Boekentips voor een diverse boekenplank - Cubiss Kennisdag**

Van Najiba Abdellaoui - Rose Stories



- Lawrence Schimel & Elina Braslina (vertaald door Johanna Pas) – Klaarwakker (Diversiteit als gegeven, twee vaders of twee moeders)
- Lawrence Schimel & Elina Braslina (vertaald door Johanna Pas) – Bedtijd (Diversiteit als gegeven)
- Gea van Beuningen – De mama's van Sterre (Diversiteit als gegeven, twee vaders of twee moeders)
- Miriam Bruijstens – Vlinder (ADHD)
- R.J. Palacio – Wonder (Over 'anders' zijn/visuele beperking)
- Marc de Hond – De redders van Ruigrijk (Lichamelijke beperking)
- Lynda Mullaly Hunt – Vis in een boom (Dyslexie)
- Elle McNicoll – Een soort vonk (Autisme)
- Guus Kuijer – Madelief (Eenoudergezinnen)
- Gerard van Gemert & Mark Janssen – Het suikerfeest van Sami
- Anna Woltz – 100 uur nacht (Echtscheiding)
- Anna Woltz – Alaska (Beperking)
- Paul van Loon – Dolfje Weerwolfje Griezelwielen (Lichamelijke beperking)
- Manon Berns – De ondergrondse Rembrandt (Boek wat zich afspeelt in de regio ipv. de Randstad)
- Robert Muchamore – Robin Hood (Diversiteit als gegeven)
- Janneke Schotveld – De kikkerbiljetjes van de koning (Diversiteit als gegeven)
- Linda de Haan & Stern Nijland – Koning & Koning (Twee vaders)
- Scott Stuart – Mijn schaduw is roze (Genderidentiteit)
- Oliver Jeffers – Samen hier (Iedereen is anders)
- Pieter Koolwijk – Gozert (Psychische problemen)
- Marieke Smithuis – De koning van de flat (Diversiteit als gegeven)
- Janneke Schotveld – De flat van Fatima (Diversiteit als gegeven, gescheiden ouders)
- Zanib Mian – Planeet Omar (Serie) (Diversiteit als gegeven)
- Griet op de Beeck – Jij mag alles zijn (Depressie, verlies)
- Onjali Q. Rauf – De jongen achter in de klas (Vluchteling)
- Jef Aerts – De nacht van Ronke (Visuele beperking)
- Enne Koens – Van hier kun je de hele wereld zien (Eenoudergezinnen)
- Chris Naylor Ballesteros – De koffer (Vluchteling)
- Eefje van Gaal – Tiesje heeft het druk (ADHD)
- Marlies Slegers – Briefjes voor Pelle (Overlijden van een van de ouders)
- Edward van de Vendel – De gelukvinder (Vluchteling)
- Katherine Marsh – Niemandsjongen (Vluchteling)
- Erna Sassen – Een indiaan als jij en ik (Anders zijn)